



*Toen plotseling dit feestelijk gezang opdook in de vergadering van 28 coördinatoren en voorzitters, begeleid door 2 grote taarten, kwam het volgende in mij op:
Mooi toch, dat na 28 jaren al deze weduwen, die zelfgekozen zijn in de dorpen als leiding van het project, het hele project in de 70- dorpjes vorm geven.
Ze kenden elkaar niet, de afstanden zijn groot, 150 km tussen de verst gelegen dorpen.
Maar doordat ze , op mijn initiatief en toen betaald door ons, lang geleden elkaar gingen ontmoeten, is het een hechte club geworden .
Die samen tot nu toe 1600 leden/weduwen en hun duizenden kinderen helpen een bestaan te vinden in dit bedrijvenproject.
Ik ben trots op hen en heb dat ook gezegd.
Ook toen wij vervolgens alle 13 hoofddorpen in deze 2 weken hebben bezocht.....”.*

Dit vertelt Rentia Krijnen-Hendriks, die terug is van haar reis naar Kenia van afgelopen juni. Haar eerste reis, nadat ze gestopt is als voorzitter van het Kenya project Etten-Leur:

Inmiddels heeft ze haar fotoboek klaar, gemaakt met foto's van haarzelf en van Wilma Borm uit Groningen.

U kunt het fotoboek online bekijken door op onderstaande link te klikken.

[fotoboek Rentia](#)